



Plötsligen är jag ett spöke!": hiv i äldre bögars liv

Mats Christiansen

1



Referens

- Christiansen, M. (2013). "Plötsligen är jag ett spöke!": hiv i äldre bögars liv. I J. Bromseth & A. Siverskog (red.), *LHBTQ-personer och åldrande: nordiska perspektiv* (sid. 203-222). Studentlitteratur.



2



En speciell tid



... Det fanns många trevliga saker på gång den tiden, men detta skrämde alla. Castro, hela distriktet, förändrades. Det var inte detsamma och det kommer naturligtvis att förändras, men många verkade vara mer paranoidea om det och få sjukdomen.

(Francis)

3

 **80-talet och början av 90-talet liknade ingen annan tid. För, att vara en gay man vid den tiden, innebar att leva med döden varje dag.**

Jag menar, du kunde titta på människor i gymmet och efter en månad var de borta. Du kunde se någon på gatan och nästa dag kraschade alla, och det var en tid av rädsla, desperation. Människor försökte vad som helst.

(Peter)



4

 **EN FÖRKROPPSLIGAD SJUKDOM**



5


 **Lust, kroppar, sjukdom**



Men att gå upp och ner längs gatorna och se människor med Kaposis sarkom var inte så trevligt, menar jag. Och det var många människor som hade det ... öh, det var naturligtvis en viss rädsla för det också.

(Steve)

6

 **Behandlingar som prövningar**

Jag kom ihåg att rumskamraten vid den tiden gick en fotokurs och de var tvungna att göra ett självporträtt. Han gjorde ett självporträtt av alla AZT-piller. Han tog dem och lade dem som i en cirkel på matbordet och lade sedan sitt ansikte ovanpå bilden eftersom det så beskrev vad han hade att göra med vid den tiden.


(Timothy)

7

 **UPPREPADE FÖRLUSTER**



8


 *När det var som värst med att människor dog. Jag menar att bara människor dog, dog, dog, dog, dog. Förlorade en hel handfull vänner på den tiden. Det var verkligen en smärtsam, stressande tid.*

(Peter)

Precis som att du blev avdömd (numb) för det, precis som vi blev avtrubbade för de nattliga nyhetsrapporterna under Vietnamkriget om ytterligare hundra soldater som dödats... Men jag tror att vi blev avdömda för det och du blev avdömd, för varje helg fanns det en ny minnesgudstjänst att sjunga på.

(Timothy)

9



**SPÖKLIK
TILLVARO**




Photo by [lr.kerna](#) on [Unsplash](#)

Mark Christensen

10



Plötsligt är jag ett spöke



... hela min inre krets av människor jag kände i West Palm Beach är alla döda. Du vet, så det är som ... Jag menar, jag har inget att åka tillbaka dit för att träffa. Det finns ingen som kommer ihåg mig. Det finns ingen jag kan sitta ner och skämta om historier och berätta alla galna saker. Det är som om jag inte bodde där. I West Palm Beach är jag ett spöke.

(Peter)

Mark Christensen

11



Ett liv bland spöken

Jag flyttade faktiskt hit för att det var dags att lämna New York. New York var fyllt med spöken. [---] Och jag gick på gatorna i de stadsdelar som jag kände så väl, det var nästan som om jag såg spöken, du vet, inte bokstavligen, men det var för många tunga minnen från människor som inte längre fanns; de flesta av som hade dött, även om vissa hade flyttat bort.

(Timothy)

Mark Christensen


12

Uppsala
UNIVERSITET

Frågor

 mats.christiansen@pubcare.uu.se

 @NurseMats



13